

Scherpenzeel 29 augustus 2014 t/m 5 september 2014

Pretparken en Dierentuinen



Deelnemers

De deelnemers aan deze reis zijn:



Arjan



Charly



Danielle



Jurgen

Begeleiders

De begeleiders van deze reis zijn:



Eelko



Nathalie

Dag 1: Vrijdag 29 september 2014

Om 13:00 uur waren Eelko en Nathalie in Veenendaal om Arjan op te halen. Vervolgens reden we richting Scherpenzeel waar onze accommodatie voor deze week lag. Dat was niet ver rijden, namelijk minder 10 km.



Onze accommodatie, van Landal Greenparks lag op een mooie locatie net buiten Renswoude en in de gemeente Scherpenzeel. Het park zag er verzorgd uit en we werden gastvrij ontvangen.

We hadden deze week een riante bungalow voor 10 personen ter beschikking.



Zowel Charly, Danielle en Jurgen kwamen met eigen vervoer naar Scherpenzeel.

Nadat we sleutel van onze ruime bungalow hadden ontvangen, gingen we naar binnen en keken onze ogen uit.



Na traditionele tafereel van het uitpakken van de koffers en verdelen van de kamers was het tijd voor lekker kopje koffie of thee. Daar was iedereen wel aan toe.



Nadat iedereen zijn kamer had ingericht hebben we een kopje koffie of thee gedronken en daarna zijn we gaan koken. Vanavond stond er spaghetti op het menu.



De avond hebben we doorgebracht met tv kijken. Eelko en Danielle hebben een rondje over het park gemaakt om de boel te verkennen. Want Danielle had haar eigen fiets meegenomen.

Dag 2: Zaterdag 30 augustus 2014

Nadat we allemaal lekker geslapen en op het gemak van het ontbijt hebben genoten, zijn we eerst nog boodschappen gaan doen voor het avondeten. Ondanks dat het regenachtig was besloten we om vandaag naar Burgers Zoo in Arnhem te gaan.



Stukje geschiedenis

Toen in 1913 Johan Burgers zijn internationaal vermaarde fazanterie in zijn woonplaats 's-Heerenberg voor het publiek openstelde was dat eigenlijk het begin van Burgers' Dierenpark.

In 1923 kon Burgers de beschikking krijgen over een groot terrein bij Arnhem waar hij zijn opvattingen over het houden van dieren in de praktijk kon brengen: de dieren niet achter tralies maar op open terrassen en in valleien, van het publiek gescheiden door brede grachten.



Na de 2^e wereld oorlog liep Burgers' Zoo in Nederland voorop op het gebied van vernieuwingen bij het houden van exotische dieren in groepen: Dit begon met de opening van een leeuwenpark in 1968. In 1971 werd het chimpansee-eiland in



gebruik genomen. Hier werd voor het eerst een grote sociale kolonie gehouden met een natuurlijke samenstelling. Deze kolonie chimpansees is tientallen jaren onderwerp geweest van onderzoek naar hun gedrag onder leiding van de Utrechtse hoogleraar in de Gedragsbiologie, prof. Jan van Hooff. Dit onderzoek heeft over

de gehele wereld bekendheid verworven, onder andere door de film van Bert Haanstra "Chimps onder elkaar" (1984).



Onder leiding van kleinzoon Antoon van Hooff werd omstreeks 1988 een nieuwe weg ingeslagen voor de presentatie van dieren. In zeer grote hallen werden grote aantallen dieren- en plantensoorten samengebracht uit een bepaald landschap, zoals het tropisch regenwoud (*Burgers' Bush*, geopend in 1988) of een woestijn in Noord-Amerika (*Burgers' Desert*, geopend in 1994).



30-08-2014

4
X

N

G



Geldig op de datum van afgifte.
Ongeldig zonder controlestrook.

KONINKLIJKE
BURGERS'ZOO

We gingen als eerste naar Burgers Bush. Wat een verschil daar. Buiten regende het en in Burgers Bush was het erg warm (ongeveer 30 graden en vochtig). Er moesten diverse mensen naar de w.c. en daarom besloten we om daar gelijk maar een terrasmoment aan vast te plakken. Na het terrasmoment gingen we naar Burgers Ocean.



Wat een beleving was dat. Allemaal vissen die over je heen zwommen en soms erg dichtbij kwamen, maar gelukkig zat er glas tussen. Wat sommige beesten zagen er angstaanjagend uit.

Na dit avontuur vervolgens we ons we door het park en kwamen o.a. langs de zebra's, tijgers en neushoorns. Dit allemaal via een mooie houten loopbrug. Op deze manier kon je alle beesten goed zien.



Op onze weg door het park kwamen op een bepaald moment bij het binnen verblijf van de chimpansees en gorilla's. Daar hebben Charly en Arjan meegedaan aan een quiz over chimpansees. En verderop in het verblijf zaten alle gorilla's vanwege de regen en daar hebben we met veel plezier staan kijken wat ze allemaal deden. Vooral Jurgen heeft genoten.







Bij de uitgang stonden verschillende bronzen beelden. Zoals een gorilla, giraffe. Iedereen werd daar op de foto gezet.



Toen we terug bij onze riante villa op het park aan kwamen en de boodschappen stonden uit te laden werden we aangesproken door diverse mensen die vroegen wat we hadden gedaan. Onder hen was de eigenaar van het restaurant op het park. Hij vroeg of we al plannen hadden voor het avondeten. Eelko wees op de bloemkool in de doos vol boodschappen. Maar de eigenaar vertelde enthousiast over zijn heerlijke buffet en dat daar vanavond ook vis bij was. Dat vonden Danielle en Arjan wel lekker.



Ongeveer een uurtje later zijn lekker gaan genieten van het heerlijke buffet en iedereen heeft zoveel kunnen eten als iedereen op kon.



Nadat we allemaal onze buik vol hadden gegeten, was iedereen moe en zijn we terug gegaan naar de riante bungalow. Daar zijn de meeste gelijk naar bed gegaan.

Dag 3: Zondag 31 augustus 2014

Na een vroeg ontbijt gingen we op een regenachtige zondag op weg naar Den Haag, want daar gingen we een bezoek brengen aan Madurodam.



Voor enkele personen was het een eerste bezoek, maar diverse mensen waren er eerder geweest. In Madurodam was het droog en later op de dag begon het zonnetje lekker te schijnen.



Stukje geschiedenis

Madurodam is een Nederlandse miniatuurstad in Den Haag op een schaal van 1:25. Dit toeristisch attractiepark, is genoemd naar George Maduro, een Curaçaose student die zich tijdens de meidagen van 1940 als cavalerieofficier onderscheidde in de slag om Den Haag en in 1945 in Dachau overleed. Ter nagedachtenis aan George Maduro werd de miniatuurstad op 2 juli 1952 geopend.



Madurodam geeft een beeld van een Nederlandse stad en de Nederlandse samenleving door middel van maquettes van gebouwen uit alle delen van Nederland. Madurodam werd bedacht door Bep Boon-van der Starp, met het in 1929 gestichte miniatuurstadje Bekonscot Model Village in het Britse Beaconsfield als voorbeeld.

In het midden van de jaren 80 werd een nieuwe wijk ontworpen door de architect Carel Weeber. Begin jaren 90 werd het grondgebied van Madurodam uitgebreid en kon de nieuwe wijk worden aangelegd. Er kwam toen meer ruimte voor grote objecten zoals Schiphol en de Rotterdamse haven. Het vernieuwde Madurodam werd op 15 mei 1996 heropend door Koningin Beatrix. In 2003 werd het model van de luchthaven Schiphol vernieuwd en vergroot, het grootste gebouwde object in de geschiedenis van Madurodam.



Iedereen keek zijn ogen uit, ongeacht of je eerder geweest bent of niet. Best knap alles op kleine schaal nabouwen.



We hebben o.a. een voetbalstadion, de euromast, het binnenhof, de Flora Holland, Schiphol en concert van Armin van Buuren. Hierbij was Jurgen even dj.





Na een dagje slenteren door Madurodam zijn we voordat we terug zijn gegaan hebben we eerste gezellig nog wat gedronken. Vervolgens hebben we een rustige terugreis gehad.



Bij terugkomst in de bungalow hebben we eerst een kopje koffie of thee gedronken voordat we aan het avondeten begonnen. Vanavond stond er bloemkool met gebakken aardappelen en vlees op het menu.

Later op de avond hebben we naar een film van Asterix en Obelix op t.v. gekeken.

Dag 4: Maandag 1 september 2014

Vandaag hebben we op ons gemak ontbeten en daarna zijn we vertrokken naar Koning Juliana Toren.

Stukje geschiedenis



Julianatoren is een pretpark, gelegen ten westen van Apeldoorn. Julianatoren dankt zijn naam aan de uit 1910 stammende toren die bij het pretpark staat, destijds genaamd de Prinses Juliana Toren, genoemd naar de in 1909 geboren prinses Juliana. De bouw van de toren kwam gereed in 1910. Als tweede attractie kwam er lachspiegels. Na de jaren 50 kwamen er door het toenemende publiek meerdere attracties bij, o.a: autootjes, motorbootjes, een spookhuis en Old Timers.



In 2004 werd de huidige naam aangenomen, die al lang in de volksmond werd gebruikt. Ook in de jaren 70 en 80 kwamen er attracties bij, waaronder een achtbaan, en groeide het park uit tot wat het nu is; een familiepretpark met meer dan 60 attracties. Jul de Muis en Julia de Muis hebben een make-over gekregen en spelen de hoofdrol in diverse shows in het park.

Het was vandaag mooi weer en dus perfect weer voor een pretpark. Op zijn tijd moet je ook kunnen genieten van het mooie weer en dat werd dan zeker ook gedaan.









We zijn op het gemak door het park gegaan. We hebben diverse attracties bezocht, waaronder het reuzenrad en bootjes op het water waarbij je elkaar nat kon spuiten. We hebben een leuke dag gehad.



's Avonds hebben we lekker frietjes gegeten, dus we waren lekker snel klaar met de afwas. Later op de avond hebben we gezellig Goede Tijden Slechte Tijden gekeken en naar andere programma. Ook hebben we diverse spelletjes gedaan.

Dag 5: Dinsdag 2 september 2014



Vandaag hebben we een rustdag ingelast en dus lekker uitgeslapen. Nadat iedereen wakker en aangekleed was hebben we lekker op het gemak ontbeten.

Of beter gezegd gebruncht, want het liep al zowel tegen het middaguur.

Hierna zijn we naar Amersfoort gereden en hebben daar lekker gewinkeld en genoten van het lekkere weer op een zonnig terras. Tevens hebben we nog wat boodschappen gedaan voor het avondeten.



Vanavond stond nasi op het menu. Na het eten hebben we kaarten geschreven en televisie gekeken.



Vervolgens hebben Eelko en Nathalie verteld aan de vakantiegangers dat er morgen een verrassing op het programma stond. Ze vertelde niet wat het was, maar wel dat we omstreeks 09:00 uur wilden vertrekken.





Het enige wat Eelko en Nathalie wilde vertellen dat ze zeker wisten dat de iedereen het erg leuk zouden vinden.

Dag 6: Woensdag 3 september 2014



Na het ontbijt zijn we in de bus gestapt en begon voor de deelnemers de reis, maar waar naar toe was onbekend. Na een reis van ongeveer één uur, werd het duidelijk waar we naar toe zouden gaan vandaag, namelijk De Efteling.

De Efteling is een attractiepark in Kaatsheuvel in Noord-Brabant. Het is qua bezoekersaantallen en oppervlakte het grootste attractiepark van Nederland.



De geschiedenis van het park gaat terug tot de jaren dertig, toen op de plaats van het huidige park een sport- en wandelpark werd geopend. Hoewel het park in de beginjaren nog voornamelijk was bedoeld voor ouders met kinderen tot circa twaalf jaar, heeft de Efteling zich inmiddels ontwikkeld tot een themapark voor alle leeftijden.



De Efteling is een van de oudste nog geopende themaparken ter wereld: de Efteling werd officieel op 31 mei 1952 geopend met het Sprookjesbos.

In 1950 werd de Stichting Natuurpark de Efteling opgericht door de toenmalige burgemeester van Loon op Zand, Reinier van der Heijden, samen met de cineast Peter Reijnders en Anton Pieck. Reijnders was benaderd voor de technisch creatieve invulling. Deze wist Anton Pieck te strikken voor het ontwerpen van het Sprookjesbos.







Iedereen heeft genoten van alles wat er te zien en te beleven was in het park.









Dag 7: Donderdag 4 september 2014

Vandaag was alweer de laatste dag dat we de hele dag iets konden ondernemen. Daarom hebben besloten om als afsluiter naar de Apenheul te gaan. Vanaf het bungalowpark in Scherpenzeel, was dat ongeveer 30 minuten rijden. En het was mooi weer, dus we konden lekker genieten van het weer en de apen.



Apenheul is een gespecialiseerde dierentuin aan de rand van Apeldoorn. De tuin ligt midden in het natuurpark Berg & Bos (200 ha). In Apenheul leven apen uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië. De dieren leven er heel vrij: gaas of tralies ziet men er bijna niet. Sommige soorten lopen zomaar tussen de bezoekers rond.

Op 12 juli 1971 wordt Apenheul wordt opgericht door Wim Mager, die de voormalige Bloemenhal met ca. 1,5 hectare grond huurt. Van het begin af aan werd gekozen voor een eigen concept: een aantal apen leefde vrij in het bos en kon vrij tussen de bezoekers lopen. Apenheul is de enige dierentuin waar apen op deze schaal vrij tussen de bomen en de bezoekers leven.





Andere apen, zoals de gorilla's, bonobo's en orang-oetans leven op ruime eilanden waar hun natuurlijk gedrag heel goed bestudeerd kan worden. In 1976 worden de gorilla's geïntroduceerd en in 1979 wordt de eerste gorillababy geboren.

In 1981 brandt de blokhut waarin Apenheul begonnen is af en 46 apen vinden de dood. Met de herbouw komen er betere apenverblijven en ook komen er nieuwe apensoorten zoals gibbons, berberapen en leeuwaapjes. Verder wordt het park interessanter gemaakt met tentoonstellingen, speelgelegenheden en goede informatie voor de bezoekers.

In 1999 was de introductie van de orang-oetans.

Op 14 augustus 2005 overlijdt Bongo, het boegbeeld van Apenheul. De zilverruggorilla werd ruim 33 jaar. Bongo kwam op ongeveer 3-jarige leeftijd uit Kameroen naar Apeldoorn en werd de leider van de gorillagroep.



Ook in 2005 wordt de transformatie van het Berberapengebied wordt afgerond. De Berberapen leven nu in een zeer ruim, bergachtig gebied.

Dat gebied is gekopieerd van het Atlasgebergte waar de wilde soortgenoten van deze apen leven. Bezoekers lopen hier tussen de apen en dat zorgt vaak voor bijzondere ontmoetingen.

Op 12 augustus 2011 overlijdt het doodshoofdaapje Plons. Plons was zeer bekend bij het publiek van de Apenheul. Ze werd bij presentaties apart voorgesteld door de verzorgers. Ook was ze met 26 jaar één van de oudste doodshoofdapen ter wereld.



Op 20 maart 2012 overlijdt koning Karl. De orang-oetan was bijna 52 jaar oud en had de laatste jaren veel last van ouderdomskwalen. Hij was de oudste orang-oetan in een Europese dierentuin.







Na een leuke dag in de apenheul sluiten we deze gezellige vakantie af met lekker uit eten bij het restaurant, waar we zaterdag ook al lekker hebben gegeten.





Dag 8: Vrijdag 5 september 2014

Vandaag was het weer het einde van de vakantie. Na het ontbijt en iedereen zijn koffer had gepakt werd Danielle als eerste opgehaald.

Vervolgens kwam de taxi voor Jurgen en Charly. Tot slot hebben Nathalie en Eelko Arjan afgezet bij de McDonalds in Veenendaal. Daar stond een taxi voor hem klaar die hem terug naar huis bracht.

Wist je dat

- Dat Eelko een pak suiker melk noemt, terwijl hij koffiemelk in zijn handen heeft en een pak koffiemelk suiker noemt, terwijl hij suiker in zijn handen heeft
- Dat we twee echte gorilla experts in onze groep hebben, namelijk Arjan en Charly. Dat bewijst het heuse diploma
- Danielle erg kan genieten van haar dagelijkse fietsronde over het park. En zelf Eelko als ervaren wandelaar haar tempo niet bij kan houden.
- Charly erg kan genieten van het rijden in het busje
- Jurgen erg geniet, door het opsteken van zijn duim en zijn brede glimlach
- Eelko tijdens de lunch zijn telefoon ondersmeert met pindakaas
- Er pakjes light limonade gekocht waren en dat was goed voor de lijn van Nathalie en Eelko
- En zij vroegen zich af welke lijn: de spoorlijn
- Vervolgens zei Arjan dat wij niet spoorde
- Je volgens Eelko ook ketchup op mayonaise kan krijgen
- En dat het ook mogelijk is frites op je mayonaise te krijgen
- Vervolgens Nathalie het drinken van Charly op de grond zet